

DE NIEUWE DOLEANTIE

Blad van het Instituut voor Calvinistische Studiën, zusterblad van de bladen Refo Tijd en Geestelijke Opvoeding.

In dit nummer : Calvin's bijbelverklaring - 2, en De vier seizoenen in ons leven (1995)

CALVIJN'S BIJBELVERKLARING - 2

De overgenade en hypergenade die kerkelijk Nederland in een meedogenloze wurggreep houdt moet verslagen worden. Het is een valse verzoeningsleer van goedkoop geloof en goedkope genade. Calvin noemt als basis van dit systeem de geest van willekeur die de leiding des Heeren veracht, die dus samenwerkt met de geest van leidingsverachting, en ook de geest van opgeblazenheid, aanmatiging en valse toeëigening van genade. Daarom kreeg de heidense vrouw ook een groot 'nee' te horen van Jezus, maar toen ze zich nederig opstelde en alleen het minste wilde werd het 'nee' van Jezus tot een 'ja', van harte, en hij noemde het zelfs groot geloof. Er is dus maar een hele dunne lijn tussen afwijzing en aanneming. Calvin viel juist degenen aan die te definitief waren in hun oordeel, en die dikke muren hadden gemaakt tegen andersdenkenden, ook al had Calvin zijn geestelijke eisen en was hij veelal streng en soms zelfs extremistisch. Calvin was een man van de touwtjes strak trekken, maar ze dan ook weer laten vieren. Hij was als eb en vloed. Calvin was daarom ook niet voor een gat te vangen, en dat maakte hem uniek.

Calvin beschrijft de geest van eerzucht als een gevaarlijke geest die de regels van mensen boven de geboden van God heeft geplaatst, en de mensen laat geloven dat in het stipt onderhouden van de mensenregels vrijheid tot zondigen ligt, want de maatstaf is immers verschoven van God's geboden

tot iets anders. Zo weekt de mens zich bedriegelijk los van het pad van God. Eerzucht doet af aan de ware ijver des Heeren, stelde Calvin. Ze bedachten een systeem waarin ze straffeloos God's geboden terzijde konden schuiven door de maatstaf van menselijke tradities. Zo smokkelden ze. Hij noemt ze de omzeilers van het hart. (Verkl. Mattheus 15:3,7)

Hij stelt dat men de maatstaf naar uitwendige praal heeft verschoven, naar lippendienst. De wil der mensen is in de plaats van de leer gekomen. (Verkl. Mattheus 15:9) Hij noemt het eigendunkelijke dienst. Hij noemt het omzwerwers buiten God's Woord. Hij noemt het ijdele dwalers die meer gevoel hebben voor menselijke geboden en daardoor slachtoffers maken, waartegen Calvin predikt, want het gaat om de geboden des Heeren en niet om de slachtoffers. Hij strijd dus tegen het systeem van de meerkoppige mammon, van de corporaties die onheilige verbonden van mensen hebben gesmeed om daarmee elkaars buidels te spekken. Alles draait hen om eer, macht en geld, en daarvoor gaan ze over lijken. De huichelarij zit hem erin dat ze slechts uiterlijk God eren. Het zijn menselijke overleveringen buiten God's Woord. Calvin noemt het gifmengers. (Verkl. Mattheus 15:2)

Calvin ontvouwt het hele systeem van de wereld. Hij wijst erop hoe mensen met gezag hun toevoegselen hebben aan het Woord des Heeren, en zij die het juk des Heeren niet willen dragen vallen hiervoor, voor dit gouden kalf, want het geeft hen zelfgenoegzaamheid. Calvin

noemt het strikken van ijdele nietzeggende inzetten waarvoor ze zich uitsloven, en waarvan ze willen dat de mensen zich tot in de kleinste jota eraan houden. De wereld kan God's gezag over hen niet verdragen, en zo werpen ze het juk des Heeren ver van zich weg, en dragen zij hun kruis niet.

Zij hebben een kruisloze Jezus. Oh, zij zullen het kruis wel noemen, maar zij zullen er voor zorgen dat het is ingetoomd door hun menselijke overleveringen. Altijd weer zullen ze het werk des kruizes op de achtergrond stellen, en het kruis maken tot niets betekenend, maar meer om het te laten doorwerken in hun aardse verlangens.

Ze hebben liever het juk der mensen waarin ze verstrikt zijn dan het juk des Heeren. (Verkl. Mattheus 15:1) Calvin stelt dat velen zo'n slavernij zoeken. Ze verkiezen het gezag van de mensen boven het gezag van God, allemaal voor de eer van mensen, allemaal voor status. We kunnen daarbij opmerken hoe belangrijk het verhaal van Ezau is, wat in de grondteksten veel dieper gaat dan wat ze in het westen over Ezau prediken, want Ezau wordt in het westen overmatig gehaat, ook vanwege voorwerpelijke omgang met de oude bijbel, met hun oppervlakkige, eenzijdige vertalingen, wat in principe gewoon interpretaties zijn. Het heeft niet veel met het Woord des Heeren te maken. Ezau legde zijn aardse en familiale status af, zijn menselijke rechten, voor de bedelkom, zoals ook Jezus dat deed. Hier gaat de nieuwe bijbel ook diep op in. Er is een hogere Ezau en een lagere Ezau. Men moet de

oude Ezau afleggen en de nieuwe Ezau aandoen.

Eigenzinnig en als een tiran worden de mensen gedwongen door de geest van beuzelarijen, om zich daarmee bezig te houden, stelt Calvin. Hij raast en tiert tegen deze geest en onmaskert het gehele menselijke systeem wat ze om God's Woord hebben heengebouwd. Zij eisen vlijtigheid in deze beuzelarijen. Met niets minder wordt genoeg genomen. Verachting van ook maar een jota van het menselijke systeem wordt niet geaccepteerd. De mens is er nogal bedrijvig mee. Het vlees is een bezige baas, totaal afgeleid waar het daadwerkelijk om gaat. Dat zijn verschijnselen van de tijdgeest, van de geest der wereld. Die moet de mens onmaskeren en overwinnen. Och, komt toch tot het levende water wat voor de overwinnaars is, waar de nieuwe bijbel over spreekt, over het komen tot de levensbronnen, en laat het dode water achter u.

Voor Calvin is het een teken dat de mens niet tevreden is met de geboden des Heeren. Ze klagen tegen Mozes in de woestijn, want ze willen meer, niet minder. Juist moesten ze minderen om tot de levensbronnen in de wildernis te komen, want ze zaten helemaal vast in het menselijke systeem. Men heeft dit systeem lopen verheffen en daarmee heeft men God beledigt, stelt Calvin. Het is moeilijk hen tot bekering te brengen die door eierzucht en heerszucht worden geregeerd, want het zit er heel diep ingebakken, stelt Calvin. Vooral degenen die gehecht zijn aan uiterlijke plechtigheden en die alles wat ongewoon is hardnekkig veroordelen. Calvin noemt het de eigenzinnigste mensen, en die bevelen ook het meest. Ze wijzen niet de weg naar God, maar naar de mens die gezag heeft. Oh, hoe bedriegelijk dat is. We zien hier het meerkoppige beest van Mammon dat zich niet wil bekeren, ook al komen de plagen. Hij zal zich tot het einde en uiterste toe tegen God blijven verzetten.

Het woont in de mensen en heeft zichzelf het bezit van de mensen aangematigd.

Tegenover dit beest staan wij, geliefde broeder of zuster. Zouden wij daarom niet strijden? Of gaan we weer aan de drugs dat alles toch maar genade is en dat we het allemaal maar moeten geloven? Dit beest is de grote anti-Calvin. Nu wil het niet zeggen dat we Calvin op de voet moeten volgen. Integendeel. Het beest van de anti-Calvin leefde ook in hem, daar had zelfs Calvin een diepe worsteling mee, en daar moest hij belasting aan betalen, zoals we zagen in de Institutie. Maar Calvin was groter dan hemzelf. God werkte machtig door deze reformator heen. Het Woord van God werd gegeven dwars door het woord van mensen heen. Wij moeten de oude Calvin afleggen en de nieuwe Calvin aandoen. Er was net als in het leven van Ezau een hogere en een lagere. Wij moeten de vleselijke vormen afleggen en de geestelijke aandoen.

Nu, dat is een hele strijd. Het beest is koppig, en luistert niet. Overal haalt het zijn leermeesters vandaan, buiten het Woord des Heeren.

De Anti-Calvin zit ook in het werk van Calvin. Twee waren daar werkzaam: de vleselijke en de geestelijke. De gereformeerde en gedeformeerde. Vandaar dat gidsen door dit mijnenveld belangrijk zijn. Dat is wat de nieuwe doleantie is. Er is teveel van Calvin zomaar weggegooid en genegeerd. Men groeit op onwetend over de wetenschap van Calvin. Men krijgt een slap en verdraaid aftreksel van zijn leer. Het doet geen recht aan de leer van Calvin. Verafgoding van Calvin doet ook geen recht aan de leer van Calvin. Deze verafgoding is voorwerpelijk vaak, en niet onderwerpelijk. Wij moeten gaan tot de diepte van Calvin, en ook beseffen dat het een grote duistere wachter was. Wij hebben te worstelen met het werk van Calvin. Wij moeten

er dialectisch mee omgaan, niet rechtlijnig. Er zijn genoeg boobystraps en valkuilen in het werk van Calvin. Vandaar dat de nieuwe doleantie belangrijk is. De geest van neo-Calvinisme wil aan de diepte van Calvin afdoen, en stukken overslaan. Dan komt men in de Kuyperiaanse genadeleer. Vandaar dat er een brug moet zijn van Kuiper naar Kersten, en zo naar Steenblok, want de nieuwe doleantie is kersteniaans-steenblokkiaans, zonder hier voorwerpelijk en absoluut mee om te gaan, want deze dienstknechten des Heeren hadden ook hun duistere kanten.

We moeten van dingbegrip komen tot functiebegrip, stelde Dooyeweerd, en zo moeten we ook besef gaan krijgen van de functie van deze dienstknechten des Heeren, deze twee grote reformers in Nederland, waar niemand omheen kan. 1953 is de enge poort. Zonder 1953 is er geen Nederland.

Daarom gaat de nieuwe doleantie ook niet buiten 1953 om, maar komt voort vanuit 1953. 1944 was nog niet genoeg. 1953 is de diepte van 1944. Daarom is de nieuwe doleantie ook de brug tussen Klaas Schilder en C. Steenblok. Dat staat niet los van het Afrikaanse volk, van de Afrikaanse wortels. De kerkelijke d-day van 1944 werd pas daadwerkelijk vervuld in 1963 en 1964 met de vrijmaking van Kenia. De Britse nazi-kolonisten moesten toen wijken, en zo werd Kenia zelfstandig. Uiteindelijk was Kenia de eerdere Eva in de nieuwe bijbel, waarover de oude bijbel in de Hebreeuwse en Aramese grondteksten al over sprak. Het was de doorboring, oftewel de besnijdenis van het geheugen waardoor de eerste mens ontstond. De Nederlandse gereformeerde dogmatiek gaat diep op dit onderwerp in, en bespreekt de grondteksten, die een basis zijn geweest voor de nieuwe bijbel, het boek des levens.

Het leven ligt in de besnijdenis van de herinneringen, waarin we komen tot de

geestelijke vergetelheid. Dat is de basis van de nieuwe doleantie. Hierin wordt Calvijn dieper besproken en op waarde geschat. Het is de exegese van het calvinisme.

In de tijd van Jezus waren de farizeeërs voornamer dan de schriftgeleerden, stelde Calvijn. De farizeeërs hadden namelijk het bewind in handen en zij kregen de meeste eer. Zij waren de makers van de verdichtelsels en de menselijke overleveringen. We hebben dus te maken met een farizeeïstisch beest.

We moeten het heil niet aangrijpen met de handen of de ogen, stelt Calvijn, maar door het geloof. Hij werkt dus het gehele stelsel van het geloof door het geestelijke uit, want dit geloof staat dus niet zomaar op zichzelf. Geloofisme heeft in de leer van Calvijn geen grond. Het heeft zeer diepe betekenissen en dient aan allerlei voorwaarden te voldoen. (Verkl. Mattheus 14:36)

Calvijn laat de tegenstelling zien tussen het lichtvaardig willen vliegen, en het vliegen met de vleugels van het geloof. Nu, we hebben over de vleugels des geloofs al weleens eerder gesproken. Kennis en gehoorzaamheid zijn de vleugels van geloof. De gehoorzaamheid hebben we besproken in het verleden als niet zomaar de werken op zich, maar het geleid worden door de Heere, waar Calvijn verder ook op wijst in zijn bespreking van de evangeliën. Het gaat dus in de leer van Calvijn ook niet zomaar om genade of werken op zich, maar om het wanneer, om het gevoelig zijn voor God's tijden, en daaraan onderworpen te zijn. Er is alleen beloning voor het wanneer. Als wij de werken des Heeren op onze tijden doen en onze manier, dan is dat geen gevoeligheid voor roeping, en is daar ook geen beloning voor, want ook het vlees doet eigenzinnig de werken des Heeren. Wij moeten het loon waardig zijn, en dat kan alleen als wij afgestemd zijn aan de Heere. Daarom

staat de leiding des Heeren ook boven genade en werken, en boven zomaar geloof, in de leer van Calvijn. We zien de strijd tussen de katholieken, de werken, en de protestanten, de genade. Maar het calvinisme draait in diepte om de leiding des Heeren, en leidt de mens diep in deze wildernissen, want Calvijn heeft hier veel en uitvoerig over geschreven, is hier niet kortaf over geweest. Dat neemt niet weg dat hij zeer gevaarlijke uitspraken heeft gedaan, als van een geestelijke tiran. In bepaalde opzichten was hij een piraat met een buit van inboorlingen. Immers, het gaat om het Woord des Heeren, niet om de persoon zelf. Dit moet gezegd worden. Wij moeten onszelf niet voor de gek houden en het beter voorstellen dan het was. Calvijn maakte dingen zowel beter als slechter, en zo was dat ook met Kuiper. Vandaar dat een nieuwe doleantie wel nodig is, want men kwam vast te zitten in de wildernis, en men bouwde ergens een stad en een naam, terwijl men verder moest trekken, dieper de wildernissen in, tot de levensbronnen, niet tot de bedrieglijke bronnen der mensen, want dat is dood water. Het heeft velen vergiftigd.

Men schept water uit de bronnen van het vlees, nog steeds. Men werkt daarvoor als Danaïden. Men draagt water naar de zee, en schept water in bodemloze putten. Er zal dus een nieuwe klagtocht moeten komen. De uittocht uit Danaïdia.

Men is ergens onderweg versteend, tot zombie geworden. Men heeft overmoedig gegrepen naar voorwerpen in plaats van onderwerpen, en nu zit men vast, muurvast. Er zal een ontwaking komen, geliefde broeder of zuster. Men zal uit deze zware voorgeslachtelijke stromen dienen te komen, om dieper terug te gaan tot de calvinistische beginselen van de reformatie, en tot het al veel eerdere wilde calvinisme wat verborgen ligt in de grondteksten. Dat was ook het mandaat van Wezel : terug naar de

grondteksten en grondtalen. Wij moeten de taal van de donkere bruid leren, zoals Donner al stelde. Dat is de tale Kanaäns. Anders zal er geen weg zijn tot het Jezus geheimenis. Het is niet voorwerpelijk, maar voorwaardelijk.

Calvijn noemt de geest van het overslaan waartegen de gemeente moet strijden, daar waar belangrijke grondbeginselen worden losgelaten. Het volk is te gronde gegaan door gebrek aan kennis. Juist in matigheid en soberheid komt men tot deze grondbeginselen, maar waar men de meerkoppige geest van mammon volgt daar wordt het ondergesneeuwd, en daar wordt de mens er van weggeleid. De geest van afleiding kunnen we in dit opzicht noemen, die dus tegen de leiding des Heeren ingaat.

De geest van afleiding heeft eigen prioriteiten, menselijke prioriteiten, en de prioriteiten des Heeren zijn omgedraaid. Uiteindelijk komt dit neer op ijdele verwennerij die de mens boven het Woord des Heeren en de Leiding des Heeren heeft geplaatst.

De oude bijbel is veel gebruikt voor het schoonpraten van de grootste misdaden. De grootste misdadigers en tirannen hebben beweerd de oude bijbel als hun leidsraad te hebben. Met hun hand hebben ze erop gezwoeren. In verkeerde handen is de oude bijbel levensgevaarlijk. Daarom moest Calvijn wel komen, en daarom moest de nieuwe bijbel wel komen. Daarom moet er een nieuwe doleantie zijn. De reformatie was nog niet af. We moeten uit het Danaïdia van zinloze ijdelheid. Doelloos dwalen zij rond als zombies buiten het Woord, buiten de Leiding des Heeren. Zij zijn onder de geest van afleiding. Zij zijn afgeleid en onder de indruk van aards goud, van aardse glitteringen, waar ze hun zielen mee hebben gevuld, waar ze van in een roes zijn gekomen. Het is een dodendans. Telkens als we opstaan moeten we beseffen dat gevaarlijke dodelijke

chemische gifcocktails in onze hersenen deze dans doen. De mens leeft in een waan, tegengesteld aan haar doel.

Ga niet op zoek naar wereldse troost. Job wilde van geen troost weten. Zoek niet naar snelle wereldse bevrijding, maar zoek het kruis, zoek het geestelijke visnet. Het is een gevaarlijke wereld waarin u in gevangenschap wordt gehouden, maar het Woord des Heeren heeft uw hart bereikt. U bent in het geestelijke vissersnet dat de Heere tot u heeft uitgeworpen. De hemelse visser is altijd op zoek naar de verloren vissen. Halleluja.

Oh, mijn geliefde broeder of zuster, alleen de Heere kan het water tot vaste grond maken, waar Calvijn op wees. De Heere komt ons in onze zwakheid, als wij in het woeste water liggen, ons tegemoet, strekt de hand naar ons uit, opdat het water ons niet verslindt, stelt Calvijn. (Verkl. Mattheus 14:28)

Ook als we gestraft worden moeten we tot God de toevlucht nemen, stelt Calvijn. Och, laten we het aardse water toch achter ons laten. Er is geen hoop in het aardse gewoel. Laten we ons uitstrekken tot de leiding des Heeren. Dit is ook de reden, stelt Calvijn, dat God veelal onze redding uitstelt, opdat wij deze dingen leren.

DE VIER SEIZOENEN IN ONS LEVEN (1995)

Dit is een opmerkelijk artikel van een Eeuwig Evangelie Gemeente uit Amsterdam van een medewerker in 1995. Eeuwig Evangelie Gemeentes kwamen uit de zwaardere, bevindelijke hoek binnen de charismatische beweging. Het gaat dus een stap verder dan zomaar vrij-evangelisch en vol evangelisch. Vrij evangelische gemeenten waren niet per definitie charismatisch. Vol evangelische kerken waren veel vaker charismatisch, maar

eeuwig evangelische gemeenten gingen een stap verder, dat ze ook openstonden voor voortgaande openbaring. Verder zijn ze gebouwd op de geestelijke territoriale oorlogsvoering, wat een stap verder gaat dan zomaar het orthodoxe en algemene exorcisme. De eeuwig evangelie gemeente wordt vaak als een brug gezien terug tot de zwaardere gereformeerde kerken, oftewel de bevindelijke gereformeerde hoek. In de eeuwig evangelie gemeente is het bestuderen van kerkgeschiedenis en bijbelgeschiedenis van groot belang. De ze eeuwig evangelie gemeente van Amsterdam gaf van 1995 tot 1996 het nieuwsblad 'De Orkaan' uit. De Orkaan was een zusterblad van het info-blad 'De Vloedgolf', wat vanaf 1994 verscheen. Uiteindelijk was het zaak voor de eeuwig evangelie gemeentes om weer verbonden te zijn aan de Nederduits Gereformeerde Kerk, de moederkerk van Nederland sinds de 1570-er jaren.

Alhoewel eerst de eeuwig evangelie beweging terecht waarschuwde tegen het calvinisme, vanwege de verworpen toestand ervan, heeft men later door diepere bestudering van het werk van Calvijn hier toch een andere en betere weg in gevonden, waardoor zij kon terugkeren tot de kerk van vóór 1816, ook met name door de bestudering van de grondteksten. Het blijft opmerkelijk dat er maar een hele dunne lijn is tussen de zwaardere, bevindelijke hoek in de charismatische beweging en de zwaardere hoek in de gereformeerde beweging. Op veel punten kruisen deze lijnen. Wij besteden in onze bladen hier ook zeker aandacht aan. Immers, Ledeboer en Bakker waren ook charismatisch. Zo heeft de (oud) gereformeerde gemeente door de tijden heen altijd wel profeten gehad.

Heden ten dage is de calvinistische hoek binnen de evangelische beweging aan het groeien. Er is een nieuwe interesse in het werk en het belang van Calvijn. Helaas komt dat wel vaak neer op tulip-

calvinisme, wat in diepte dus helemaal geen calvinisme is. Daarom willen wij ook de andere kant van Calvijn laten zien, de kant die hij meer predikte in zijn bijbelverklaring. Laten we beseffen dat ook de nodige afscheiding van 1834 voortkwam vanuit de hernieuwde bestudering van het werk van Calvijn.

In dit artikel maken we een begin met de bespreking van diverse geestelijke seizoenen in een christenleven. Een belangrijk seizoen in het volgen van Jezus is die van de weg van het verborgene, belangrijk om los te komen van mensenvrees, eerzucht, machtsstreven en trots. Ontdek de strategieën die tot overwinning leiden.



In dit nummer:

* Een nieuwe exodus ?

- * Er is een tijd om te vluchten !
- * Verander je oogpunt !
- * Begin in het klein !
- * Wanorde in de kerk !

In de voetstappen van de hemelvaart !

- * Vluchten naar het verborgene !
- * Dienen in het verborgene !
- * In het verborgene is vrijheid !
- * Een versteende Jezus !
- * Volg Jezus in zijn raadsels !
- * Satans droom werd werkelijkheid

Wij kennen allemaal wel de vier jaargetijden in de natuur: lente, zomer, herfst, winter. Elk jaargetijde kent z'n specifieke doel, z'n plaats en z'n grenzen. Dit is belangrijk om alles in goede orde te laten verlopen. Deze vier

wonderen in de natuur laten ons iets doorschemeren van Gods plannen met de mensheid.

De Bijbel zegt nog steeds dat de schepping een belangrijk vertegenwoordiger is van Gods Koninkrijk. Wij doen er dan ook goed aan om te luisteren naar datgene de prachtige creaties van God ons te vertellen hebben. Als wij de natuur die God om ons heen geplant heeft verwaarlozen en negeren, dan doen we dat God Zelf aan.

God heeft voor de mens die tot Hem nadert vier telkens terugkerende seizoenen gegeven, waarin de nodige processen in de juiste tijdvlakken plaatsvinden om van de mens een gezond groeiend en bloeiend kunstwerk te maken. De Bijbel spreekt over vier strategieën die in een kringloop telkens weer behoren te passeren. Vier wapens die noodzakelijk zijn om alle vijanden systematisch en stapsgewijs volledig te kunnen verslaan.

Een nieuwe exodus ?

Als je in bepaalde hemelse gewesten wordt aangevallen en je merkt dat je het niet kan overwinnen, stap dan in gedachten over naar een ander gebied waarvan je weet dat daar een strijd gaande is. Daar ben jij dan de onverwachte aanvaller. Je overrompelt daar de vijand.



Zo kan de Heilige Geest in gebied "A" de strijd overnemen en zal overwinnen. De aanvallers zullen je dan proberen te achtervolgen. Jij springt er dan tussenuit en wacht af. De vijanden springen dan elkaar in de nek en zullen elkaar

verpletteren.

Satan is woedend. Zijn leger is als dynamiet. Als twee van die legers op elkaar botsen, dan worden ze beiden vernietigd. Dus : wordt je door satan op iets aangevallen, ga dan een ander gebied van satan aanvallen. Laat de verdediging aan God over.

Het is zoals het volk Israël moest doen: ze werden aangevallen door het leger van Egypte. Ze gingen niet in de verdediging, dat lieten ze aan God over. Ze liepen weg van de aanval, de zee tegemoet. Door hun geloof overwonnen ze de zee en die moest splitsen (Hebr. 11) Toen de Egyptenaren hen achtervolgden werden de Egyptenaren opgeslokt door de zee. Zo heb je twee vliegen in één klap. Wij moeten weer strijdvaardig worden. Ook door te vluchten voor satan kun je hem overwinnen. Wijsheid is beter dan oorlogstuig (zie Pred. 9:13-18)

Er is een tijd om te vluchten !

Heb je last van depressie ? Vlucht dan en val je financiële problemen aan. Trek erdoor heen en laat hen elkaar opslokken. Wees slim ! Wees strijdvaardig. Heb je last van wroeging ? Vlucht daar dan voor en val je bitterheid aan. Ga dan aan de kant staan en laat hen elkaar verbrijzelen. Zo schakel je de tegenstander uit.

Vluchten is héél Bijbels: Jakob moest vluchten voor Esau. David moest vluchten voor Saul. En de gemeente moet vluchten voor de draak (Openb. 12) Jezus zegt: 'Als het grote verdrukkingstijd is: Vlucht ! Vlucht !' (Matt. 24) De gemeente moet op de vlucht gaan ! Dit spreekt van vernedering voor God. Juist door dit te doen zal God met Zijn Kracht komen. Wees zwak. Op het eerste gezicht lijkt het alsof we grote verliezers zijn, maar nee hoor: we vallen nu zelf de satan aan op een ander punt: in z'n rug !



VLUCHTEN BETEKENT:
AANVALLEN !

VLUCHTEN OM AAN TE VALLEN

Vluchten betekent: God de kans geven ! God de eer geven. Toevlucht zoeken in Hem ! Door deze vernedering voor Hem gaat Hij ons verhogen en geeft ons een grotere taak: AANVALLEN in plaats van verdedigen !

Verander je oogpunt !

Verruim je blik. Soms zitten we zó vastgeroest in een probleem. We piekeren er zo over. Maar verleg je blik. Pak juist een ander Probleem aan, anders roest je vast. Je hersenen hebben verfrissing nodig. Vaak heeft de satan het voor elkaar gekregen om onze hersenen in een bepaalde hoek te drukken, waar hij ons zowel inzuigt als leegzuigt. Vlucht ervoor ! Stik er niet in. Zoek verfrissing en hoop in een strijd die je wél aankan ! Wees zelf de aanvaller, daar waar satan het niet verwacht. Snel, kun je dan overwinnen en twee vliegen in één klap doodslaan. Wordt ruim van binnen. Scheid jezelf van satan af in plaats van telkens weer met hem te worstelen (2 Korint. 6:11 - 7:1) Wij moeten zelf de aanvallers zijn en dat kan alleen door te vluchten.

Begin in het klein !

Denk niet dat het makkelijk is om in je eigen nest, daar waar je vandaan komt, voor 'profeet' te gaan spelen. Je zult je eerst moeten afscheiden. Je vroegere machthebbers die je vroeger onder druk hadden, daar waar je woonde, hebben nog teveel macht over je. Ik spreek nu over de machten van de duisternis die

daar heersen. Ze kennen je zwakke plekken en weten precies hoe ze je moeten verlammen. Vlucht ervoor en versla de vijanden die je aanpak. Voor sommige vijanden sta je emotioneel nog teveel open, doordat ze jarenlang je leven hebben geterroriseerd. Scheid je daarvan af ! Vlucht ervoor. Ga er niet tegenin. Het is te zwaar voor je ! Pak die vijanden aan die je wel onder de knie kunt krijgen. Die vijanden waar je nooit echt veel last van hebt gehad. Of ga juist strijden voor een ander. Pak de vijanden van de ander aan. Verruim je blik!

Vlucht eerst in de Armen van God, dan zal Hij je laten zien welke vijand je moet verslaan. Dit zal niet een vijand zijn waar je al tijden onder leid, maar een vijand die je makkelijk kan verslaan. Val de door God aangewezen vijand aan en loop over hem uit. De vijanden zullen elkaar vernietigen buiten jouw gebieden !

Weet u waarom de psychiatrische inrichtingen zo vol zitten ? Omdat satan vele mensen in een bepaalde hoek drukt en ze daarin helemaal laat doordraaien. Laat u niet doordraaien. Laat u niet hersenspoelen, maar vlucht ! Ook in het geloof zijn er vele van die hoeken ! Er lopen heel wat godsdienstige psychopaten rond ! Vlucht ervoor ! Wees op uw hoede ! Laat het niet nauw worden in uw binnenste ! Laat satan u niet insluiten! Ren weg !

VLUCHTEN IS DE TIJD VAN VOORBEREIDING VOOR DE AANVAL

zoals de lente de tijd is van voorbereiding voor de zomer....

Wanorde in de kerk !

De natuur spreekt van vier tijdvlakken voor natuurlijke groei en genezing. Ook

de Bijbel spreekt van vier tijdvlakken voor geestelijke groei en genezing. Het zijn vier vaste stappen die telkens weer terugkomen. We zullen onze beide benen en beide armen moeten gebruiken.

Deze vier geestelijke seizoenen die ons geestelijk leven sterk en evenwichtig behoren te houden zijn door de zondeval gruwelijk aangetast. Alles loopt door elkaar heen, alles zit in de knoop. Het is allemaal ontregeld, er heerst een complete chaos. Men heeft geen besef van Gods Tijden en Aangelegenheden. Men weet het niet en doet maar wat. Deze ontregeling is alleen maar op te heffen door rechtvaardig gebed:

Matt. 24:19-21

'Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is.'

God laat ons hier doorschemeren dat Hij wil dat we streven naar een gezonde orde. Deze eindtijdgelijkenis van de Heere Jezus geeft ons de vier puzzelstukken van Zijn Heilsplan die overzichtelijk in elkaar behoren te sluiten, maar nu nog omgedraaid en door elkaar liggen, elkaar bedekkend. Let op deze beeldspraak:

- ☐ De tijd van vluchten
- ☐ De tijd van zwanger en zogende zijn
- ☐ De tijd van de sabbat
- ☐ De tijd van de winter

Er worden in de Bijbel vier tijden vermeld waarin we op een verschillende wijze tegenover de vijand moeten staan:

1. vluchten voor het lijden

Matt. 24:15-18 'Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest geeft er acht op - laten dan wie

in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie op het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen.'

2. het lijden aanvallen

Jak. 4:7

'Biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.'

1 Petr. 5:9

'Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.'

3. het lijden overgeven aan God

Matt. 6:13

'Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.'

Matt. 11:28

'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.'

4. het lijden aanvaarden

Matt. 5:39

'Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe.'

2 Tim. 4:5

'Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden.'

In de voetstappen van de hemelvaart ! Vluchten naar het verborgene !

De hemelvaart was Jezus reis en vlucht naar het Verborgene. Hij zou God in het

Verborgene gaan dienen. Hij zou de mensen in het Verborgene gaan helpen. Hij ontvluchtte de hoogmoed, eerezucht en protserigheid. Hij nam Z'n toevlucht tot de Nederigheid en de Eenvoud, in het Verborgene. Hij baande de weg voor ons, om ook in het Verborgene te komen. Hij zou massa-evangelisatie en massa-genezingen kunnen houden, maar Hij koos voor de hogere weg. Hij koos ervoor om de mensheid geheel van de hoogmoed te verlossen. Hij liet hen een diepere weg zien, opdat ze niet in een hoogmoedig, trots en oppervlakkig opstandingsleven terecht zouden komen.

Dienen in het verborgene !

Hij gaf Zijn Leven, Zijn Kracht, geheel aan Zijn gemeente, maar Hij verwachtte dat Zijn mensen dat ook zouden doen ten opzichte van elkaar. Zijn Koninkrijk is niet van deze aarde, maar in het Verborgene. Jezus kwam niet naar deze wereld om op een aardse troon vast te roesten. Hij wilde geen aardse koning zijn. Hij gaf Zijn Leven weg ! Hij werd een dwaas voor God ! Hij rende niet weg. Neen. Hij ging naar het Verborgene om vandaaruit Zijn discipelen bij te staan.

Wij hoeven ook niet weg te rennen. Neen. Wij mogen de weg van het Verborgene, de weg van Jezus Hemelvaart bewandelen. Het is hier ! Hierop verliezen we onze mensenvrees, eerezucht, machtsstreven en trots, terwijl we de mensen niet in de steek laten. We worden alleen andere mensen. Nederige, zachtmoedige, eenvoudige mensen.

In het verborgene is vrijheid !

We worden als een wind, als een stromende rivier (Joh. 3-7) We worden vrij van mensenvrees en mensenbehagenis. We behagen God om zo de mensen werkelijk te zegenen en te helpen. Bega Jezus voetstappen (1 Petr.

2: 21 ; 1 Joh. 2: 6) , ook in Zijn Hemelvaart. Klim op de Wolk. Verlies je standbeeld-positie. Stap van die voetstukken af waar mensen je op hebben gezet. Laat je tradities los en wordt een stromende rivier. Wordt een wind waarvan men niet weet waar hij vandaan komt of waar hij naartoe gaat. Word een ander mens, verlies je eigen, vleselijke image en verloochen jezelf.

Je moet in actie komen, anders groei je vast. Je moet dwars tegen de dode massa ingaan, anders stroom je met hen mee de dood in:

Ex. 23:2

Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, nog in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

Je moet durven met nieuwe dingen te komen, anders ontstaan er tradities. De hemel kent geen tradities. Alles blijft groeien en bloeien. Alles blijft doorstromen. De hemel is als een wind waarvan je niet weet vanwaar hij komt en waar hij naartoe gaat (Pred. 11:5 ; Joh. 3)

De eerezucht, trots en mensenvrees is als een standbeeld. Het zijn onze grootste vijanden waar we los van moeten komen.

Een versteende Jezus !

Vaak als mensen aanzien hebben gekregen bij mensen en zich een gemeente hebben gevormd, dan stopt de groei, de bloei, en de stroom. Alles slibt dicht, want men denkt dat ze de succesformule heeft gevonden en verstaand deze. Men is bang om de gekomen mensen te verliezen. Men blijft ze voeden met dezelfde voeding die ze zo lekker vinden.

We moeten de mensen geen zoethoudertjes geven. Ze hebben bittere medicijnen en afwisselend voedsel nodig, zeer gevarieerd om te blijven groeien en te komen daar waar ze wezen

moet ! De voorgangers/ leiders durven hun schaapjes niet meer op de proef te stellen, bang dat ze hun positie en aanzien verliezen. Maar de Heilige Geest stelt de mensen wel op de proef. Hij vlucht van hen weg om te kijken of ze Zijn kant opkomen. Zo worden ze getraind en gevoelig voor Hem. Vandaar dat God tuchtigt en vaak op verschillende manieren werkt. Hij snijdt nieuwe werkwijzen aan, etc. Hij wil nl. niet dat de mensen aan Hem plakken op een vleselijke, bezitterige manier. Daarom zwijgt Hij vaak in Zijn Liefde (Sefanja 3:17) Loopt weg. Juist om de mensen nog dicht bij Hem te krijgen. **HIJ LOOPT WEG ! HIJ GAAT NL. VERDER ! WIJ MOETEN VOLGEN !** Voorgangers/ leiders doen dit vaak niet. Ze blijven zich vastklemmen aan hun schaapjes op de plek van die schaapjes. Die groeien niet, omdat de voorganger/ leider niet verder loopt ! Een voorganger/ leider mag nooit afhankelijk worden van z'n schaapjes ! Schud de mensen van je af, want het wurgt je en trekt je naar beneden. Tuchtig ze ! Laat ze los. Leg ze op het altaar, in Gods Hand ! Schud ze van je nek af, van je armen, van je benen, van je hoofd en je lichaam. Schud ze van je af, want het leidt je naar de dood ! Stel ze op de proef ! Je mag ze op de proef stellen door de Heilige Geest. Probeer door de Heilige Geest van ze af te komen. Verblijd je erin, als het lukt, want dan waren ze het niet waard ! Dan hielden ze je alleen maar tegen. Wees een dwaas voor God (1 Korint. 1-2) !

Volg Jezus in zijn raadsels !

Zo werkte Jezus ook. Hij sprak soms taal die niemand begreep, waardoor de mensen die Hem met valse motieven volgden niets meer van Hem wilden weten. Ook trok Hij zich vaak terug als de mensheid Hem dreigde te overspoelen. Ook de profeet Ezechiël maakte deze stappen:

Ezech. 20:49

'Toen zeide ik: Ach. Heere Heere, men

zegt van mij: spreekt hij niet enkel in raadselspreuken ?'

Kom tot het Verborgene ! Dàt is het Koninkrijk van God ! Dáár vind je God en je ware broeders en zusters.

Wees er bang voor dat andere mensen je op een voetstuk plaatsen. Vrees ervoor. Dat is de vreze des Heeren. Mensen kunnen ons snel op een dienblaadje naar de hel brengen. Het enige medicijn om daarvan gered te worden is ER VREES VOOR HEBBEN ! NIET BLIJ ZIJN, MAAR LIJDEN ALS MENSEN JE VERAFGODEN/ AANBIDDEN (Spr. 3:7-8)

LUC. 6:25-26

'We u, die nu licht, want gij zult smart hebben en wenen. Wee u, wanneer alle mensen wèl van u spreken ; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld.'

Als mensen op een vleselijke manier aan je vastplakken, schud ze dan van je af. Wij mogen dat niet toestaan.

Satans droom werd werkelijkheid

Wij zijn zo diep vastgeroest in allerlei wereldse, duivelse patronen, dat alleen Gods dwaasheid ons nog kan wakkerschudden en losmaken.

1 Korint 1:21

'Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.'

Al die algemeen aanvaarde, ingeburgerde methodes laten de mensheid nog meer indutten. Men is ermee doodgepredikt, men kijkt er niet meer van op. Er heerst een diepe slaap over het land en wildernissen van dorens en distels hebben haar omringd en beschermen haar tegen het ontwaken. We zouden bijna kunnen zeggen dat het sprookje van Doornroosje een uit z'n kluiten gegroeide nachtmerrie is

geworden die z'n onwerkelijkheids-grenzen heeft overtreden en nu een afschuwelijke realiteit is geworden. Het behekste spinnewiel waarmee Doornroosje neergeveld werd is van z,n as losgeslagen en heeft zich kunnen binnenjagen tot in de diepste binnenkamertjes van het christelijke bestaan. De diepzee-droom van de New Age die al tijdenlang z'n aanwezigheid liet blijken door zijn luchtballonnen op te laten komen, is nu in z,n volle gestalte aan de oppervlakte van het bestaan gekomen.

De sleuteltekst tot overwinning over dit probleem-beest:

Spr. 9:10

'De vreze des Heeren is het begin der Wijsheid.'

We zien hier twee wapens:

1. Vreze des Heeren
2. Wijsheid

Deze Wijsheid is de Dwaasheid van God, zoals we al gezien hadden:

1 Korint. 1:25

'Het dwaze van God is wijzer dan de mensen.'

1 Korint. 1:27-29

'Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, (..) en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.'

Als u nog niet dwaas bent voor de mensen om u heen, dan kan God u niet gebruiken. Dan komt u zelfs de hemel niet binnen:

1 Korint. 1:18-19

'Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid,

maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.'

U MOET NIET OM MEER KRACHT BIDDEN, MAAR OM MEER DWAASHEID !

GEZONDE VREES + DWAASHEID = V L U C H T E N !

Goddelijke angst en afstand tegen de voetstukken die mensen onder je voeten zetten en de Goddelijke dwaasheid om die voetstukken van je af te trappen zijn als het ware de twee vleugels om mee te kunnen wegvliegen. Maar voordat we kunnen wegvliegen zijn er nog twee blokkades die ons tegenhouden om in de Verborgene Schuilplaats van God binnen te komen:

BLOKKADE NR. 1

DE GEDACHTE DAT JE ANDEREN NODIG HEBT OM GELUKKIG TE WORDEN. DAN PLAK JE AAN HEN VAST ALS EEN BEDELAAR.

Jerem. 17:5

'Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt.'

Jes. 2:22

'Laat toch af van de mens, wiens adem in zijn neus is, want wat is hij te achten ?'

We moeten stoppen om ons leven afhankelijk te houden aan de stemming van de mensen. Mensen zijn zo wisselvallig als het weer. Als het van de mensen afhangt, dan overleven we het niet. We verwachten teveel van mensenvlees.

We hebben van onszelf halfgodjes gemaakt. De mensen moeten ons aanbidden en eer toedragen, anders voelen we ons rot. Het is als drugs. We

zijn eraan verslaafd. We moeten weer afkicken. De mensheid heeft zichzelf op een voetstuk geplaatst, als god. Nu kunnen ze niet meer zonder de aanbidding en de opoffering van elkaar. De mensheid is verslaafd aan de offers die anderen haar moeten brengen. Ze kan niet meer zonder. Eigenlijk heeft deze gedachte z'n wortels in een andere gedachte: dat God òns nodig heeft. Maar God heeft onze werken en diensten en opoffering niet nodig. Wij hebben Zijn werken en diensten en opoffering nodig !

WIJ MOETEN IN ONZE STIJFKOPPIGE TROTS DE ROLLEN NIET OMDRAAIEN !

God kwam voor òns naar deze wereld, niet voor Zichzelf. De Liefde is niet afhankelijk van de mensheid. De Liefde is Eeuwig, ongeacht het gedrag van de mens. De Liefde vindt Zijn Levensbron in het GEVEN. Het gaat er niet om de perfecte, vrijgevigste vrienden te hebben. Het gaat erom zelf die perfecte, vrijgevigste vriend voor anderen te zijn. Het gaat er niet om de juiste partner te hebben, maar om de juiste partner te ZIJN.

Je leeft niet door de genade van anderen. Dat zou niet best zijn. Dat geeft stress. Dan zijn we als thermometers, die worden geleefd door het weer. Ik heb de mensen niet nodig. De mensen hebben mij nodig. De mensen mogen niet de fundamenten van mijn leven zijn. Mensen kunnen mij niet gelukkig maken. En als ze mij dan toch gelukkig maken, dan is het God Zèlf geweest, die hen als een instrument heeft gebruikt. Maar Hij zou net zo goed mij op een andere manier kunnen zegenen. Zijn plannen met mij gaan door, of de mensen nu gillen, zingen, spugen, of spotten: ZIJN PLANNEN MET MIJ GAAN DOOR !

Ik ben onafhankelijk van mensen. Ik ben afhankelijk van God. Ik heb Gòd nodig. Gòd is het Fundament van mijn leven. De Liefde is mijn Levensbron.

Zo maak ik mezelf en anderen gelukkig.
DOOR TE GEVEN !

BLOKKADE NR. 2

NIET MET JEZELF KUNNEN
OPSCHIETEN.
DAN GA JE LIEVER MET
ANDEREN OM DAN MET JEZELF.

Matt. 22:39

'Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.'

Luc. 14:26

'Indien iemand tot mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouwen kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.'

Amos 5:15

'Haat het kwade en hebt het goede lief.'

Het feit dat we onszelf niet lief kunnen hebben en wanhopig vastklammen aan anderen, ligt in het feit opgesloten, dat we de zondige begeertes niet genoeg haten. Het goede kan alleen geliefd worden als het kwade gehaat wordt. En als we niet onszelf tuchtigen, hoe kunnen we dan ooit anderen tuchtigen. Als je jezelf en daarbij anderen niet tuchtigt, dan ben je volgens de Bijbel een hater en een moordenaar:

Spr. 13:24

'Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon, maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg.'

1 Joh. 3:15

'Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoordenaar,'

1 Korint. 9:27

'Ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang,'

Tot herstel en opbouw van uw leven in
Bewogenheid en Zorg geschreven.

Uitgave : De Orkaan (Blad), Eeuwig
Evangelie Gemeente, 1995
